



Muziek op Schoot met De Toverfluit! Nieuwsbrief.



Jaargang 2, nr 3.
Maart 2010.



Hallo allemaal!

Het is alweer een tijd geleden dat de vorige nieuwsbrief is verschenen. Er is in de tussentijd weer veel gebeurd bij De Toverfluit:

in de winterperiode was er dinsdags één groep en waren er op de woensdagen wel twee groepen! Een kleine impressie: we hebben het laten sneeuwen, (sneeuw)ballen laten rollen gedanst op de Wiebelbillenboogie tijdens de Nationale Voorleesdagen en de lente is voorzichtig ingeluid met een Spaans kip- en kuikenliedje, meegebracht door een meisje en haar moeder in de tweede woensdaggroep.

In april gaan weer nieuwe lessenseries van start. Ik kan jullie alvast vertellen dat op dinsdag een babygroep met kinderen tussen 5 en 8 maanden gaat

Beginnen! Leuk hoor, deze leeftijds-groep. Ik wilde al langere tijd ook met deze kinderen werken, en gaat dan nú gebeuren. Maar ook voor de andere kinderen staat de deur van de Toverfluit nog steeds wagenwijd open!



De eerste cursusdagen zijn dinsdag 13 april en woensdag 14 april. In deze lenteserie laten we de bloemen weer bloeien, "aaien" en spelen we met jonge (knuffel)dieren, kortom: de lente-kriebels krijgen weer volop de ruimte. Heb je zin om weer mee te doen? Schrijf je snel in, want vol is voll!

Voor nu: lekker genieten van het heerlijke weer en tot ziens bij



De Toverfluit!!

Groeten, Petra Wassenaar

toverfluit@casema.nl www.toverfluit.com

In dit nummer:



♪ Hallo allemaal!

♪ Ik zoek...

♪ Ik zoek—jij zoekt!

♪ Een paasliedje.

Van de site:

Ok! Zing en doe maar meel



Handen van mensen vertellen iets zonder dat ze kunnen spreken.

De aanraking van sommigen is een brutaliteit.

Er zijn handen die zonnestralen in zich hebben, zodat je door hun aanraking verwarmd wordt.

(Helen Keller)



Muziek op Schoot met De Toverfluit!

Boekerslootlaan 20
2201 BT Noordwijk
Tel: 071-3610163
E-mail:

Toverfluit@casema.nl
Website:
www.toverfluit.com

Rek.nr: 34.68.22.947
K.v.K: 28118207

©2008, Petra Wassehaar

Ik zoek...

In de Muziek op Schoot lessen maak ik altijd gebruik van een vloerkleed. Dit is, in de ruimte van de VV. SJC. waar zeil ligt, comfortabel en lekker warm. Verder zijn de kleden ook bedoeld als een herkenbaar speelgebied, waar op- of juist omheen wordt gespeeld en gewerkt. De vloerkleden zijn al een hele tijd in gebruik en -helaas- daardoor flink aan het verslijten. Daarom ben ik op zoek naar delen vloerbedekking en is mijn vraag:

Wie weet iemand die nog restanten kortpolig tapijt heeft liggen en daar vanaf wil?

Of gaat iemand de vloerbedekking vervangen?

Ik houd me van harte aanbevelen! (Mits de kleden in goede staat zijn, natuurlijk.) De gewenste afmetingen zijn: ongeveer 3x3 m4. Ik hoop op veel positieve reacties!

Wat voorbeelden van activiteiten op het kleed.



Ik zoek — jij zoekt...

Regelmatig wordt mij gevraagd of ik nog een leuk liedjesboek weet.

Sinds een paar maanden is het boek

Zing en doe mee

LIEDJES OP SCHOOT

inclusief cd te koop. Het is samengesteld door collega Muziek op Schootdocente Félice v.d. Sande en bevat veel liedjes die we in de lessen gebruiken — zowel traditionele als wat onbekendere liedjes.

Voor meer informatie en verkoopadressen: zie www.liedjesopschoot.nl



P.s: ook het brandweerliedje van mij is erin opgenomen...!



Ik zag twee hazen

(melodie: " 'k Zag twee beren")

Ik zag twee hazen
Ik zag twee hazen eitjes verven,
o, het was een wonder.
Het was een wonder boven wonder
dat die hazen verven konden.
Hi hi hi, ha ha ha,
ik stond erbij en ik keek ernaar.

Toen zeiden de hazen tegen mij:
'Pak een kwast en kom erbij.'



FIJNE PAASDAGEN!!!

